



KASH JONGERENPROJECTEN

Terugblik op KASH

A grid of 24 newsletter thumbnails, each representing a month from May 2021 to June 2022. Each thumbnail includes the month, the KASH Jongerenprojecten logo, and a small image or graphic related to the month's theme.

De nieuwsbrieven van de laatste 1,5 jaar op een rijtje gezet

De reis naar Kenia staat voor de deur: over één week vertrekken we vanaf de Bethlehemkerk in Helmond richting Flughafen Düsseldorf voor onze vlucht naar Mombasa. Het lijkt me een mooi moment om even terug te kijken op het afgelopen anderhalf jaar. Het mag gezegd worden dat we in die tijd veel bereikt hebben. Na al die inspanning en voorbereiding hebben we de reis echt verdiend.

Al het reclame maken, organiseren van activiteiten en het contact leggen met bedrijven en stichtingen heeft vruchten afgeworpen: ieders crowdfunding is nu voldaan en het verhoogde totaalbedrag van € 55.000 is behaald! Soms was het echt even zwoegen, zoals tijdens de SOKO foodmarkt. Andere keren waren het juist saai klusjes die ook gedaan moesten

worden. Toch hield iedereen de moed erin en keken we gezamenlijk uit naar die stip aan de horizon in augustus 2022.

Hoewel het natuurlijk een werkreis is, moet er ook ruimte voor plezier, ontspanning en groepsbinding zijn. En dat bleek het geval, neem bijvoorbeeld de zeilreis op het Markermeer. Ook zijn we recent nog in Mechelen, Zuid-Limburg met z'n allen een weekendje weggeweest, met teambuilding als doel. En dat is gelukt! We zijn klaar om samen naar Kenia te gaan!

Nu volgen wat persoonlijke ervaringen van een paar van ons:

Bart:

"Het was gewoon therapeutisch om boven een badrand van onmogelijkheden uit te stijgen afgelopen 1,5 jaar. Dankzij geloof in u, elkaar en U"

Cathy:

"Van los zand naar een solide team in 1,5 jaar. Een hele prestatie en wat een mooi doel om met elkaar te bereiken: top!"

Vooruitgang in Kenia



Het begint er al op te lijken: het therapiebad ziet er nu ook echt uit als een zwembad. Om te bedenken dat hier een twee maanden terug nog een gelig grasveldje lag. En over een week mogen we het zelf aanschouwen... en mogen we aan de slag. We helpen namelijk mee met de laatste loodjes van de aanleg. We hopen dat het bad klaar is voor gebruik tegen de laatste dagen van onze reis (vandaar de zwemkleding op onze paklijst 😊.)

Ook neemt ieder van ons een klein zonnepaneeltje en een noodlamp mee, die handig in de koffer passen. Deze apparaatjes werden gesponsord door 'Mijn Energiefabriek' van Henk Meulink. Daarnaast geven we ook een heleboel medische spullen, waaronder een hoop verbandjes, weg aan de kliniek.

Rechts een fotovoorbeeld van de boiler die we gefinancierd hebben voor de kliniek en tijdens ons verblijf door een lokaal bedrijf geïnstalleerd wordt via stichting Our Energy Foundation waarmee we intensief samenwerken. Deze installatie maakt ook gebruik van zonnepanelen: groene, verantwoorde energie dus. Ook installeren we zelf solar buitenverlichting die we meenemen.



Stichting KASH Jongerenprojecten

Een tijdje terug is het idee ontstaan om KASH door te zetten als stichting, nadat de Keniareis, het oorspronkelijke doel, achter de rug is. De bedoeling ervan is om meerdere maatschappelijke projecten in de omgeving van Helmond te organiseren. Natuurlijk zullen er ook 'grote projecten' zijn, die lijken op dit Keniaproject of het Moldaviëproject van 2017.

Het eerste doel na terugkomst is om de APDK-kliniek in Mombasa volledig van groene, betrouwbare stroom te gaan voorzien. Daarvoor wordt het inmiddels behaalde spaardoel van 55.000 euro opgehoogd naar 71.000 euro. Het huidige bedrag is dus al behaald, maar dat nieuwe bedrag is dus het streefdoel van KASH als aanstaande stichting om de hele kliniek van het stroomnet te halen met zonne energie.

We hebben gemerkt dat KASH erg goed bevallen is en veel opgeleverd heeft voor zowel ons als mensen in onze omgeving. Dingen zoals de Soko en Kerstmarkt kunnen we bijvoorbeeld vaker en op ook andere plekken organiseren. KASH-jongerenprojecten krijgt dus een staartje, so stay tuned!

Stiltetuin

Deelnemers Jinke, Nienke en Kim hebben in opdracht van de Bethlehemkerk mooie kunstwerkjes met een prachtig gedicht gemaakt in de stiltetuin van de kerk:



Voor jou

Ik staar omhoog en zoek naar
jou
in het zwarte van de nacht.
Ik stel mij voor, dat jij daar bent
en gewoon tegen mij lacht
Ik zie je niet, ik hoor je niet
Maar doordat ik je zo mis,
ben ik van het feit doordrongen,
dat daarboven mij iets is.

Ik sluit mijn ogen en beleef
een intensief moment.
Ik weet gewoon, ik voel gewoon
Dat jij dichtbij mij bent.

Dit gedicht voelen we tegelijk als een 'venster' waar we doorheen kijken en zien dat we 1,5 druk bezig zijn geweest met wat lang vaag, onzichtbaar en op afstand was, maar wel degelijk bestaat. Waar we naartoe gaan nu en meehelpen met hulp van u allen en "de Eeuwige Altijd Ongeziene Dichtbije".

Uitzwaaidienst en reisverhalen bij terugkomst

Op zondag 14 augustus kunt u de KASH-groep 'uitzwaaien' tijdens de dienst in de Bethlehemkerk in Helmond. We vertrekken op woensdag 17 augustus en komen terug op 1 september. Ook u bent van harte welkom om afscheid van ons te komen nemen aanstaande zondag. Hopelijk tot dan! We puzzelen nog wanneer we na de kerkdienst in oktober of november u graag verslag doen van onze reis. Daarover meer in onze volgende nieuwsbrief.

KASH jongerenprojecten steunen en/of wilt u meer weten?

Ons streefbedrag is met 16 mensen € 55.000,- voor onze eigen opgave en €71.000,- om naast de basis tevens de hele kliniek van zonne-energie te voorzien. Sponsors kunnen via belastingvrij (ANBI) geld overmaken naar reisorganisatie Livingstone Amersfoort via rekeningnummer IBAN: NL72 INGB 0000 0044 47.

Overmaken naar de Bethlehemkerk Helmond kan ook, via giften op rekeningnummer NL67 INGB 0001118970 o.v.m. KASH jongerenprojecten

Meer weten?

Stuur dan een berichtje naar kash2022project@gmail.com, kijk op onze facebookpagina [@kashjongerenprojecten](https://www.facebook.com/kashjongerenprojecten) of website <https://kashjongerenprojecten.jouwweb.nl/>

Hartelijke groet namens de groep van Cathy Erbrink, Allard Venema en Bart Huckriede
Geschreven door Daan van den Einden, één van de enthousiaste deelnemers